

HỘI ÁI HỮU TỪ NHÂN CHÍNH TRỊ VÀ TÔN GIÁO VIỆT NAM

TUYÊN CÁO BẢN ÁN VỀ TỘI BÁN NƯỚC CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ TỘI ÁC CỦA ĐẾ QUỐC TRUNG CỘNG XÂM LƯỢC

. Nhận định rằng:

1. Suốt dòng lịch sử, đế quốc Đại Hán luôn luôn bành trướng thế lực xâm lược các quốc gia láng giềng để đồng hóa các tộc người này vào Hán tộc và bành trướng lãnh thổ rộng lớn như ngày nay. Ngay từ thời gian lập quốc thời Thương Chu, Hán tộc đã xâm lấn tiêu diệt các nước Bách Việt của Việt tộc, đẩy lùi Việt tộc khỏi địa bàn đất Tổ ở Trung nguyên (TQ bây giờ). Lịch sử cũng chứng minh sự xâm lăng của Hán tộc đối với các tộc người Việt, Mông, Mãn, Tạng, Hồi để trở thành một đế quốc rộng lớn như ngày nay. Thế kỷ thứ XIX, Trung Cộng xâm chiếm Tây Tạng và bước sang thế kỷ XX, Trung Cộng lại ngang nhiên đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Bước sang thiên niên kỷ thứ ba của nhân loại tiến bộ, đế quốc Trung Cộng vẫn ngang nhiên thách thức công luận của cả loài người tiến bộ khi công khai thành lập huyện Tam Sa để sát nhập quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam vào lãnh thổ Trung Cộng.

2. Kể từ khi Hồ Chí Minh cán bộ của đệ tam quốc tế cộng sản lãnh nhiệm vụ bành trướng chủ nghĩa cộng sản xuống phương Nam, nhuộm đỏ Đông Nam Á mở đường thông thương ra biển Nam cho đế quốc Trung cộng. Chính vì vậy, kể từ khi thành lập đến nay, đảng cộng sản Việt Nam luôn luôn là công cụ tay sai cho cả Liên Xô lẫn Trung cộng. Hồ Chí Minh đã lợi dụng lòng yêu nước của nhân dân Việt Nam, giải tán đảng cộng sản rồi núp dưới tên đảng Lao động để đưa ra chiêu bài giải phóng dân tộc nhưng thực chất là bành trướng chủ nghĩa cộng sản, nhuộm đỏ đất nước Việt Nam. Chính Hồ Chí Minh đã thỏa hiệp để thực dân Pháp trở ra Hà Nội để tiêu diệt các chiến sĩ yêu nước của các đảng phái quốc gia và cũng chính Hồ Chí Minh dưới áp lực của Liên Xô Trung Quốc đã phản bội công cuộc kháng chiến của dân tộc, thỏa hiệp với thực dân Pháp ký hiệp định Genève ngày 20 tháng 7 năm 1954 để chia đôi đất nước. Năm 1958, Hồ Chí Minh đã chỉ thị cho Phạm văn Đồng gửi văn thư chu Trung Cộng thừa nhận chủ quyền của Trung cộng đối với Hoàng Sa và Trường Sa. Năm 1960, cộng sản Việt Nam đã xé bỏ hiệp định Genève đem quân xâm nhập miền Nam và một lần nữa Hồ Chí Minh lại lợi dụng chiêu bài giải phóng miền Nam để thực hiện ý đồ xâm chiếm miền Nam, nhuộm đỏ toàn bộ đất nước Việt Nam. Sau khi ký kết hiệp định Paris năm 1973, một lần nữa Cộng sản Việt Nam lại xé bỏ hiệp định vừa ký chưa ráo mực để đem quân cưỡng chiếm miền Nam, Hồ Chí Minh đã để lộ bộ mặt thật giả nhân giả nghĩa khi đổi tên đảng Lao Động trở lại thành đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 1999, đảng cộng sản đã ký hiệp định biên giới Việt Trung dâng 800 cây số vuông đất cho Trung cộng, năm 2000 cộng sản Việt Nam lại ký hiệp ước vịnh Bắc bộ dâng hơn 10.000 cây số vuông biển cho đế quốc Trung Cộng. Chính vì vậy, đế quốc Trung cộng mới ngang nhiên thành lập huyện Tam Sa bao gồm cả Hoàng Sa lẫn Trường Sa của dân tộc ta vào lãnh thổ Trung Cộng.

3. Luận điệu mà cộng sản rêu rao đánh lừa quần chúng nhân dân là giải phóng dân tộc, đánh đuổi thực dân Pháp giành lại độc lập dân tộc, giải phóng miền Nam .. tất cả chỉ là chiêu bài để lợi dụng lòng yêu nước của nhân dân Việt Nam để phục vụ cho ý đồ bành trướng của quốc tế cộng sản mà thôi. Lịch sử đã chứng minh rõ ràng cụ thể Hồ Chí Minh và đảng cộng sản Việt Nam là những tội đồ của dân tộc Việt Nam, đã cống rấn cộng sản về cắn gà nhà dân tộc. Chính vì Hồ chí Minh là cán bộ của đệ tam quốc tế cộng sản nên Tổng thống Hoa Kỳ Roosevelt đã không công nhận và không đặt Việt Nam dưới sự ủy trị của Liên Hiệp quốc. Kể từ khi Liên Xô và Trung Cộng công nhận nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tháng 1 năm 1950 là thành trì công nông đầu tiên ở Đông Nam Á thì tháng 2 năm 1950, Hoa Kỳ, Anh, Pháp mới công nhận chính phủ Quốc gia Bảo Đại và cuộc chiến ý thức hệ tư bản cộng sản bắt đầu. Chính vì Hồ Chí Minh và đảng cộng sản Việt Nam mang cộng sản vào đất Việt nên tư bản phải nhập cuộc để ngăn chặn làn sóng đỏ đưa dân tộc Việt vào thế trên đe dưới búa khiến hàng triệu người Việt Nam yêu nước phải hi sinh trong khi các nước khác trên thế giới giành lại độc lập dân tộc không tốn một giọt máu. Cộng sản Việt Nam đã thi hành chỉ thị của đệ tam quốc tế CS phát động đấu tố cải cách ruộng đất nhằm tước đoạt tài sản đất đai riêng tư khiến gần nửa triệu người Việt Nam vô tội mà CS gán ghép cho là địa chủ đã bị giết oan, hàng ngàn thường dân vô tội đã bị cộng sản chôn sống trong dịp tết Mậu Thân tại Huế và sau khi xâm chiếm miền Nam, cộng sản đã xử tử hàng trăm người Việt Nam yêu nước, trả thù đày ải các viên chức sĩ quan quân đội VNCH vào các trại tập trung buộc phải lao động khổ sai khiến 65 ngàn người đã chết lần chết mòn trong các trại tù của cộng sản. Năm 1979, cộng sản lại hi sinh hàng trăm ngàn tính mạng người Việt cho cuộc chiến phi lý mà họ gọi là nghĩa vụ quốc tế tại Kampuchia.

Trong suốt hơn 32 năm thống trị, cộng sản Việt Nam đã đem lại hậu quả nặng nề cho dân tộc Việt Nam trên nhiều phương diện. Sang thiên niên kỷ thứ ba mà Việt Nam vẫn còn là một đất nước chậm tiến tụt hậu và nghèo khổ nhất thế giới. Trong lịch sử Việt, gian hùng Hồ Chí Minh, một Lê Chiêu Thống của thời đại và đảng cộng sản Việt Nam là kẻ mãi quốc cầu vinh, đang tâm bán nước phản bội công lao của tiền nhân bao đời dựng nước và giữ nước đáng khinh miệt nhất, cùng với đế quốc Trung cộng xâm lược là tội đồ của dân tộc mà danh nhân văn hóa Nguyễn Trãi đã kể tội trong bài Hịch Bình Ngô Đại cáo: Chặt hết trúc Nam Sơn cũng không ghi đủ tội ác, tát cạn biển Đông Hải cũng không rửa sạch tanh hôi ... Thần người đều căm hận, Trời đất chẳng dung tha ..!

Từ những nhận định trên:

Căn cứ vào Hiến chương Liên Hiệp quốc

Căn cứ vào Bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền

Căn cứ vào Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và Chính trị

Nhân danh quyền sống của hơn 85 triệu dân Việt Nam đang bị tước đoạt quyền sống tối thiểu của một con người dưới chế độ độc tài toàn trị của nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chúng tôi khẩn thiết kêu gọi:

1. Các quốc gia dân chủ tự do, các hội đoàn thiện nguyện tranh đấu cho nhân quyền, quý vị khôi nguyên giải Nobel Hòa bình thể hiện lương tri của nhân loại, ý chí của cộng đồng thế giới xin hãy nhất loạt lên tiếng và đưa vấn đề Trung Cộng xâm lược ra trước Đại hội đồng Liên Hiệp quốc, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp quốc để ra nghị quyết chế tài nhằm ngăn chặn ý đồ của Trung Cộng biến Việt Nam thành Tây Tạng thứ hai, sát nhập Việt Nam vào lãnh thổ của đế quốc Trung Cộng.
2. Đảng Cộng sản Việt Nam phải chịu trách nhiệm trước nhân dân và lịch sử về tội bán nước của họ. Đây là cơ hội cuối cùng để những người cộng sản giác ngộ quyền lợi tối

thượng của dân tộc chuộc lại những lỗi lầm của họ trước nhân dân bằng cách trao lại quyền làm chủ đất nước cho toàn dân. Đã đến lúc đảng cộng sản Việt Nam phải hủy bỏ điều 4 Hiến pháp CHXHCNVN, tổ chức trưng cầu dân ý bầu một quốc hội dưới sự giám sát của quốc tế, một quốc hội lập hiến thể hiện ý chí của toàn dân để soạn thảo một Hiến pháp mới đáp ứng yêu cầu của lịch sử. Để thực hiện điều này trước hết đảng cộng sản Việt Nam phải thành tâm mời gọi tất cả đại diện của các đảng phái chính trị, các hội đoàn trong lẫn ngoài nước về tham dự một Hội nghị Diên Hồng thế kỷ thứ XXI để thống nhất ý chí của toàn dân tạo thành sức mạnh tổng lực chiến đấu bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ mà tiền nhân bao đời đã hi sinh xương máu xuống từng tấc đất bảo vệ sơn hà xã tắc suốt mấy ngàn năm lịch sử. Lịch sử Việt đã chứng minh rằng chỉ có sự đoàn kết thống nhất muôn người Việt Nam như một mối đánh thắng được kẻ thù truyền kiếp Hán tộc xâm lược.

3. Đảng Cộng sản Việt Nam đã áp đặt một chế độ độc tài áp bức thống trị nhân dân Việt Nam nên nhân dân Việt Nam không bao giờ chấp nhận cái gọi là nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nhân dân Việt Nam long trọng tuyên bố trước công luận quốc tế : tất cả các hiệp định mà nhà nước VNDCCH và CHXHCNVN ký kết với Trung Cộng đều vô giá trị.

Nhân dân Việt Nam muôn người như một sẽ đứng lên tranh đấu giành lại quyền làm chủ đất nước để xây dựng một thể chế dân chủ tự do thực sự hầu mang lại ấm no hạnh phúc thực sự cho tất cả 85 triệu đồng bào Việt Nam.

Paris ngày 1 tháng 1 năm 2008

1. Chủ tịch Hội đồng Điều hành Hải ngoại, Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo Việt Nam: Phạm Trần Anh
2. Đại diện Khôi 8406: Linh mục Phan văn Lợi.
3. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất: Hòa Thượng Thích Không Tánh.
4. Báo Tự do ngôn luận: Linh mục Chân Tín, Linh mục Nguyễn văn Lý, Linh mục Nguyễn Hữu Giải, Linh mục Phan văn Lợi.